

47.
18. Fornari Man
Annotationsbok tillhörig Emil Lindstéen

av
Sonja Palmberg

2004

27. Kai i Dählsvenden hos
Lindeberg. 407 999 V. 158805,
804 1725 197 810655 619, 455 0-
V1520731955 V1335 619 407 999 979²449
15552, 820335 49 8979 456, 9030 295
0193 1979 827168207 och 020 9195 815725-
80, 69 295 599073139118, 89804 1979565 1
4199 8938296, 0239567969 20565 40319 413
15. Nåja, detta ant gick väl, all-
deles efter önskan. 455 2070
40495965 085801259 835400 1725 8965-
295 0193; i tly 209725 69349 5557
15552 20440 619. 65798 054957-
7993199, 53556043139 och 056573139
69669 20565, 1 935 815 V18604 och

Annotationsbok
tillhörig

Emil Lindstéen
i
Gersebo

(21/1 1860 – 18/4 1934)

av Sonja Palmberg



© Copyright Sonja Palmberg Åsen 2004

Förord

Annotationsboken tillhörande Emil Lindstéen i Gersebo är daterad från 21/3 1883 till 15/12 1884. Adressen Gersebo är troligen påhittad. Enligt Husförhörslängden är han skriven i Knappemåla. Möjligen kan han bo i ett eget hus i Knappemåla som han kallar för Gersebo.

Boken innehåller blandade anteckningar och räkenskaper angående såglaget, huggning av ved, körning av timmer, m.m. på 152 numrerade sidor. Sidorna 42 t.o.m. 54 innehåller hans dagbok, förd under tiden 1 januari till den 7 februari 1884. Texten i dagboken är delvis chiffrerad¹. Koden är knäckt och kodspråket dechiffrerat av Jenny Palmberg, Åsen, i april 2003.

Kodnyckel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	0	2	0	2	2
i	h	g	f	e	d	c	b	a	j	k	l	m	n	p	r	s	t	o	u	ö	å	ä	y	



¹ Chifferspråk har funnits sedan antiken, och alltjämt används olika former av chifferspråk i diplomatiska, militära och kommersiella sammanhang. Det har under vissa tidsperioder varit populärt att använda chiffer, framförallt kärlekspar emellan.



Knappemåla

Aret är 1884. Det är tisdag, den första dagen på det nya året. Himlen är gråmulen. Trädstammarna står gråa mot den grå himlen. Det är milt för att vara i januari, termometern visar strax över noll. Emil² selar på hästen och leder ut den. Han känner sig småfrusen och huttrar när han spänner hästen framför vagnen, trots att det inte är kallt. Blåsten gör att kylan och fukten ändå kryper in innanför kläderna.

Emil Lindsteen ska fylla tjugofyra år innan månaden är slut, och är yngst i syskonskaran. Han bor hemma i Knappemåla hos sin far nämndemannen Nils Gustaf Nilsson³, och tillsammans med sina tre syskon, Nils Anton⁴, Kristina Charlotta⁵ och Carl Fridolf⁶. Det har gått elva år sedan deras mor Christina Mathilda Niklasdotter⁷ dog. Kalle är tre år äldre än Emil och näst yngst. Han kommer att ta över lantbruket och arrendera gården av sin far inom de närmsta åren. Emil hjälper till i lantbruket, och tjänar lite extra genom att ta olika skrivarbeten, men han bör tänka på att skaffa sig något eget.

Just nu har Emil annat i tankarna, han är förälskad. Han har henne nästan ständigt i tankarna. Emil har bestämt sig. Det är henne som han vill dela sitt liv med. Men vad ska han göra för att få gifta sig med henne. Emils kärlek är besvarad, det är inte det som är problemet. Problemet är hans blivande svärfader. Hennes far anser inte att Emil är god nog åt hans dotter.

Emil är inte ensam i sin belägenhet. Hans kamrat Nisse⁸ har precis samma problem. Han är nämligen lika illa förälskad i systemen till Emils kärlek. Men vad hjälper det Emil.

Emil för dagbok och skriver ner sina tankar i en anteckningsbok. Den anteckningsboken använder han inte bara som dagbok, utan till det mesta, och brukar ha den med sig i fickan.

² Anders Emil, antagit namnet Lindsten, Knappemåla, född 1860-01-21 i Hannäs, HHFL (Hannäs Husförhörlängd).

³ Nils Gustaf Nilsson, ägare och brukare av $\frac{1}{8}$ mtl Knappemåla 1:1, född 1828 i Hannäs, HHFL.

⁴ Nils Anton Nilsson, född 1852 i Hannäs, HHFL.

⁵ Kristina Charlotta Nilsson, född 1854 i Hannäs, HHFL.

⁶ Carl Fridolf Nilsson, född 1857 i Hannäs, HHFL.

⁷ Christina Mathilda Niklasdotter, född 1829 i Hannäs, död 1873, HHFL.

⁸ N. Victor Nilsson.

Risken finns att han kan lägga ifrån sig eller glömma den någonstans. Han vill inte riskera att någon obehörig ska läsa vad han skriver. Därför använder han sig av ett chiffer när han skriver om henne i dagboken.

Hästen är förspänd och Emils far och syskon kommer ut. De stiger upp i vagnen och drar fällarna över sig för att åka till kyrkan. Kyrkan som ligger så vackert mellan björkar ute på en udde i sjön Vindommen.

Kanske han kan få en förstulen blick från henne där. Kanske han till och med kan få byta några ord med henne. Emil känner efter i fickan. Brevet som han skrev kvällen innan ligger där. Bara han kommer henne nära, så att han kan ge henne brevet.

Vi får här följa Emil i hans dagboksanteckningar under januari månad och en bit in i februari. Han skriver om hur hans dagar förflyter med arbete i lantbruket och som skrivare. Vilka vänner och bekanta han träffar, och vad han gör under fritiden. Och i den dechiffrerade texten får vi veta hur han har det med kärleken. Texten är ordagrant återgiven och dechiffrerad text är *kursiv*.

1884 Januari mån.

- 1 Till Hannäs Kyrka. Överlemnade åtskilliga lyckönskningar till div. Personer och ***breff till Frida***⁹.
½° över noll blåst o mulet.
Hemkommen från kyrkan gick jag till Kärnhult. Var der över natten tills på kvällen den 2 Januari. Brevkort från Carl Waldén.
- 2 var jag i Kärnhult.
2° varmt. Breff till C Waldén, Kägglå / blev ej avsändt.
- 3 var jag hemma skref åtskilligt åt J. A. Andersson¹⁰ i Gärdsnäs och tjenade mig 1 krona välbeförligt ty jag var nästan utan mynt. Rustan¹¹ köpte en ko af Far för 132,50 kronor.
Obs. att Rustan köpte ett par stutar af samme man Nyårsafton eller d. 31 Dec. 83 för 360 kronor.
4° kallt.
- 4 8° kallt på qvällen kl. 7 e.m. Ergo var hemma denna dag. Snickaren och Målaren Aug. voro hos oss. Kalle sköt bort en tjäder. Jag såg honom, men hann ej taga honom förrän han flög.
- 5 Skjutsade jag först Gubben till Qvarnvik f.v.b. till Gamleby. Hemkommen derifrån följde jag med A. Jönsson till W-vik. Jenny¹² o Palma¹³ m.fl. flickor voro af Kerstin¹⁴ bedda till oss på qvällen, men ingen mer än Selma Dahlén kom till oss. 12-6° kallt.
Vict. Nilsson kom till oss på e.m. stannade naturligtvis över natten till nästa dag för

⁹ Palma Alfrida Emilia Andersson, Hellingsfall, född 1860 i Hannäs, HHFL.

¹⁰ Jonas August Andersson, brukare av ½ mtl Gärdsnäs N_o 2, född i Hannäs, HHFL.

¹¹ F.d. soldaten Albin Rustan, Fåfalla Dynestad (1887), född 1860 i Hallingeberg, HHFL.

¹² Jenny Amalia Maria Andersson, Hellingsfall, född 1863 i Hannäs, syster till Palma, HHFL.

¹³ Palma = Frida.

¹⁴ Emils syster Kristina Charlotta?

att träffa Jenny.

- 6 Kl. 9,15 kommo Palma och Jenny, kl. 10,30 kom Anna i Axsjöbäck och kl. 11,10 f.m. kom Emelia Lindeberg¹⁵ till oss och så blev det littet muntert. ***Några kyssar av Palma o några varma blickar, några kärliga ord och några kärliga famntag gjorde mig lycklig och säll. Följde dem till Norrby på qvällen.***
2° kallt och något snö på dagen.
Bref från Frida af henne.
- 7 Var jag först till Fåfalla och gratulerade August M¹⁶. Sedan gingo V. Nilsson och jag till Karl Pettersson¹⁷ i Hellingsfall för att jaga, men ditkomna stod han på resande fot till Wald-vik. Sedan vi inmundigat ett par glas vin gingo Nisse och jag ensamma att jaga, ty icke ens Karl Andersson¹⁸ eller E. Magnusson¹⁹ hade tid att följa. På K. Petterssons skog fingo vi upp en hare, hvilken Nisse sköt; så gingo vi vidare och hamnade hos G. Lindeberg hos hvilken förfriskning intogs; efter 2 timmars välbehöflig hvila anträdde resan hem och i förbifarten saluterade vi för C. August i Axsjöbäck.
Regn på förmiddagen och litet obetydligt snö mot qvällen.
- 8 11° kallt på morgonen i soluppgång, klart o lugnt, vid middagen 5° kallt.
Hemma, högg ved o körde jord på e.m. samt skref bref till Charles Bergqvist.
Frida var mycket i mina tankar nu som alltid.
- 9 War jag skrifvare hela dagen; bref till Johan Waldén, Trelleborg.
På qvällen gick jag till K. Nilsson i Brandtsbo.
Snöyra hela da'n till på qvällen då det började regna sydlig blåst.
Gubben åt Wiken.
- 10 Kom "Nisse Vick" till mig för att jaga, men jag måste lämna honom ensam åt skogen. Dock snatta jag mig till honom och hjälpte honom taga reda på haren och si, jag såg också haren icke mindre än 3 gånger, men hade ingen bössa med mig. På qvällen åkte jag med N. P. Nilsson²⁰ i Mörtebäck till Målare Aug. Pettersson²¹ med ett skåp.
Klart 0°.
- 11 På aftonen var jag åt Holmbo bönehus naturligtvis på bön ..
Träffade Frida der och fick tala några ord vid henne. Anmodade henne att taga syster och bror med till Önn nästa böndag på skridskofest.
5 grader varmt o klart mot qvällen; skönt månsken; men fick ej använda det efter önskan.
- 12 Var Emil Magnusson i Hellingsfall hos oss och jag var hemma tills på qvällen då jag följde med Nilsson V. till Kärnhult, blef der öfver natten.
Något snö föll på morgonen mildt, men mot middagen klarnade det och temperaturen

¹⁵ Emelia Eulalia Lindberg, Dahlsveden, född 1867 i Ed, HHFL.

¹⁶ Karl August Magnusson, ägare och brukare av ½ mtl Fåfalla, född 1846 i Ringarum, HHFL.

¹⁷ Karl Gustaf Pettersson, ägare och brukare av 1/8 mtl Hellingsfall, född 1854 i Hannäs, HHFL.

¹⁸ Carl Fridolf Andersson, Hellingsfall, född 1865 i Hannäs, bror till Jenny och Palma, HHFL.

¹⁹ Anders Emil Magnusson, född 1854 i Hannäs, ägare och brukare av ½ mtl Hellingsfall kronoskatte, HHFL.

²⁰ Nils Petter Nilsson, 1/8 Mörtebäck, född 1791 i Hannäs, HHFL.

²¹ Målare August Alfred Pettersson, Holmbo Hvitvik, född 1897 i Hannäs, HHFL.

gick under noll, nordlig blåst.
Bref till Carl Valdén, Kägglå.

- 13 I Kärnhult hela dagen till qvällen då Victor o jag gingo till Brantsbo voro der en stund. Fick veta att: *Frida, Karl o Jenny rest förbi der på dagen*; troligtvis till Åby.
- 14 Var jag hemma; Victor kom till mig på qvällen *med ett bref till hans fästmö*. Sporde att "Hellingsfalla" åka förbi vid Fåfalla kl. 7,30 f.m. på hemresan från Åbybal.
2° kallt på morgonen klart mot qvällen något regn 3° varmt och vestlig blåst.
- 15 Vid Hellingsfall och förrättade laga arfskifte efter Maria Katarina Ericsson²² från Rumlhult. Der ordades åtskilligt *af nämndis*"; och jag tror att *Far o jag åstadkommo förargelse hos "Svärfar"*²³ *till föga båtnad*²⁴. *Flickorna och Karl voro ledsna öfver sin fars orediga och kringvridna beteende mot oss och arfvingarna. Fick en smekning o några eldiga blickar af Frida. Lemnade Jenny ett bref från V. Nilsson. Kom hem kl. 2 på natten, men drömde i vaket tillstånd om Frida.*
3 grader kallt, blåst o klart.
- 16 Till Sjövalla²⁵ med 7/12 famn fattigved.
Finna tankar hela dan' hos Frida.
5° varmt midnan' 2° kallt på qvällen. N. V. Nilsson hos mig på qvällen.
- 17 Skodde vi och Axsjöberg oxarna.
2° varmt middagen, 1° kallt på morgonen o qvällen, lugnt o mulet.
- 18 Var jag åt W-vik för första gången på vintern med famnved; hade alls inget muntert, som för resten aldrig finnes i den fyllhålan.
- 27 Bal i Dahlsveden hos Lindebergs. *För att V. Nilsson, som icke var bjuden dit, men ovilkorligen ville träffa Jenny, skulle få vara med, togo han o jag våra skridskor och åko till Bjerkebo, då han naturligtvis, såsom varande i mitt sällskap, oklandradt kunde följa mig in.* Nåja, detta allt gick väl, alldeles efter önskan. *Men huro förvånade o besvikna blefvo icke både han o jag; ithy hvarken Palma eller Jenny kommo dit. Deras oefterrättliga*²⁶, *egendomliga och underliga Pappa kunde, i all sin visdom och försiktighet (?) icke bifalla deras bevekande böner.* I sanning mer än underligt. *Männe det var för Nisses och min skull?*

Februari mån.

- 3 Vid Brantsbo, *hos Kristina, på julbjudning, i sällskap med Frida, Jenny och Karl i Hellingsfall; Enoch; Gusan o Emelia Lindberg; V. Nilsson; Lotten, Charlotta, Ida o V. Schelie på Sjönero. Hade mycket roligt. Talte ej vid Frida så mycket, men då de reste hem gingo hon och jag – och Nisse med sin – något förut då jag fick en kyss*

²² Enkan Maria Eriksdotter, på undantag i 1/8 Rumlhult som äges och brukas av Adolf Andersson i Hellingsfall, född 1800 i Ukna, HHFL.

²³ Nämndeman Anders Adolf Andersson, ägare och brukare av 1/8 Hellingsfall, född 1831 i Hannäs, HHFL.

²⁴ Gagn, nytta

²⁵ Sjövalla Fattighus, Fåfalla

²⁶ Oförbätterliga, hopplösa

och ett hårminne. Men jag fick också den nedslående underrättelsen att Nisse och jag icke kan stort hoppas på "JA" af deras fader, som tror att lyckan består i rikedom; att våra små älsklingar få lida smälek²⁷ för det de älska oss. Gud! Statt oss bi och låt oss, blifva lyckiga i vår kärlek!

7 Kl. 7,50 gick jag hemifrån till Kägglå för att få resonera om ett och annat med min vän Carl Waldén, och kl. 11,35 f.m. inträffade jag hos honom. Vi hade naturligtvis muntert hela dagen. Vårt resonement gälde till en del om Good Templarismen, hvilken han såsom varande goodtemplare gillade i högsta grad och föreställde dess betydelse i framtiden. Äfven jag var fördelaktigt stämd mot densamma. På qvällen gingo vi till Ingelstalund och bevistade en f. k. bön förrättad af p. Bergström o Trösell. Sedan gingo vi upp till logen Pilens (n^o 676)²⁸ speciala sammanträde.
Der genomgick jag ånyo en "kur" af Carl Valdén och den egenrättfärdige och sjelfsväldige "Klotho" ²⁹.

Vad händer sedan? Blir någonsin Emil lycklig tillsammans med sin Frida, och Nisse med sin Jenny? Eller blir var och en lycklig på var sitt håll? Ja, hur det blir med lyckan får vi inte veta, eftersom vi inte har några mer dagboksanteckningar att läsa i.

År 1891 fyller Jenny 28 år. På våren lyser det i Hannäs kyrka för henne och Gustaf Albert Karlsson³⁰, och i maj står hon brud. De bosätter sig i 1/8 mtl Rumhult N^o 1, som Gustaf Albert arrenderar av sin svärfar i Hellingsfall. Året därpå föds sonen Ture Gustaf³¹, och tre år senare flyttar familjen till Norrköping.

Ja, och hur det går för Nisse, det förtäljer inte historien.

Flickornas bror Kalle arrenderar till att börja med 1/8 mtl Hellingsfall 1:6 av sin farbror Jan Andersson³², och med tiden står Kalle som ägare. Kalles yngre syster Olga bor hos honom. Han gifter sig 1902 med Ingeborg Dahlén³³. Äktenskapet blir barnlöst, men de har två fosterbarn, Hjalmar³⁴ och Greta³⁵. Kalle bor kvar i Hellingsfall 1:6 så länge han lever. Han uppnår 68 års ålder³⁶.

Palma bor kvar hemma i föräldrahemmet. Det dröjer ända till 1902 innan hon gifter sig med Svante Enok Dahlén³⁷. Dahlén har varit garveriföreståndare i Kvarnviks garveri. Äktenskapet varar bara i elva år. Dahlén avlider 1913 vid endast 49 års ålder. Palma är 53 år, änka och

²⁷ Skam, skymf

²⁸ IOGT Logen 676 Pilen, Ringarum, Tryserums socken, Valdemarsviks kommun, 1883-1888, ÖLFA Register över föreningar i Östergötland.

²⁹ Klotho=(grekiska: spinnerska), i grekisk mytologi den av de tre moirerna - ödesgudinnorna – som spinner människans livstråd.

³⁰ Gustaf Albert Karlsson, född 1862 i Hannäs, HHFL.

³¹ Ture Gustaf Karlsson, född 1892, HHFL.

³² Johan Adam Andersson, Söderköping, ägare av 1/8 Hellingsfall, född 1828 i Hannäs, HHFL.

³³ Ingeborg Vilhelmina Dahlén, född 1873 i Hannäs, FBF

³⁴ Hjalmar Lindgren, född 1897 i Adolf Fredriks förs, Stockholm, FBF.

³⁵ Greta Olivia Karlsson, född 1906 i S:t Olai, Norrköping, FBF.

³⁶ Karl Fridolf Andersson, död 1933, Svenska gods och gårdar del XXIV 1939.

³⁷ Svante Enok Dahlén, född 1864 i Söderköping, FBF.

barnlös. Hon bor kvar i Hellingsfall tillsammans med sina två ogifta systrar, Elna³⁸ och Olga³⁹. Palma har ett fosterbarn, Lilly Karlsson⁴⁰.

Emils far N. G. Nilsson utökar familjens tillgångar i jord genom att han på exekutiv auktion köper $\frac{1}{4}$ mtl frälse Wiggedala⁴¹ i juni och $\frac{19}{156}$ mtl rusthåll Giltebo⁴² i oktober 1886. Knappt två år senare, i februari 1888 köper han på offentlig auktion $\frac{1}{8}$ mtl kronoskatte rusthåll Holmbo⁴³.

Kalle arrenderar nu Knappemåla och Emil vill inte gå som dräng åt brodern. Han vill ha något eget, och på försommaren 1888 köper han $\frac{19}{156}$ mtl rusthåll Giltebo⁴⁴ av fadern och flyttar dit på hösten⁴⁵. Han får betala 16 500 kronor, samma summa som hans far tidigare ropade in gården för på auktionen. Emil anser taxeringsbeloppet för gården är alldeles för högt och skriver till Taxeringskommittén:

”Att föregående ägare varit nog obetänksam, för att inte säga värre, och påyrkat att gården skulle taxeras till 30 000 kronor för att derigenom kunna taga höga lån och förskaffa sig penningar, så bör väl ej en sansad bevillningskomite i nuvarande tid låta sig vilseledas däraf. Denna sistnämnda taxeringssumma har oförändrad kvarstått sedan i början av 1870 talet, men då fans det skog till hemmanet och åbyggnaderna voro såväl flera till antalet och icke heller så förfallna. Nu deremot finnas det ingen skog, och åbyggnaderna äro gamla och som man säger nedruttnade. Detta bör man väl taga hänsyn till då man taxerar en gård.”

”På grund härav yrka vi att taxeringssumman på vårt egande $\frac{19}{156}$ mantal Giltebo måste nedsättas till 16 500 eller, om⁴⁶”



Emil Lindstéen

Att det inte finns någon skog är nog inte riktigt sant. Tio år senare säljer nämligen Emil all granskog ”öfver 5” vid brösthöjd” på Giltebo till en köpesumma av 8 000 kronor⁴⁷.

³⁸ Elna, död 1922, Förs.bok Hannäs.

³⁹ Olga, död 1929, Förs.bok Hannäs.

⁴⁰ Muntligt enligt Ebba Jonsson, Hällingsfall.

⁴¹ Köpebref 23 augusti 1886, HHBF (Hannäs Hembygdsförening).

⁴² Protokoll hållet å Tjust härads tingställe på Gamleby hotell den 4 oktober 1886, HHBF.

⁴³ Köpebref 29 december 1888, HHBF.

⁴⁴ Köpebref 3 juni 1888, Lagfart 13 februari 1894, HHBF.

⁴⁵ Flyttar 4 oktober 1888, HHFL.

⁴⁶ Odaterat utkast till skrivelse till Taxeringskomiten sammanträde å Skedshult gästgifargård den 20 juni 1887, HHBF.

⁴⁷ Köpekontrakt 29 januari 1907, HHBF.

Tisdagen den 28 april 1896 står denna annons att läsa i Norrköpings Tidningar:

(Ö. K. och W. W. 1 g.)

Förlofvade:

Emil Lindstéen
Anna Erikson

Giltebo.
(5306)

Schenäs.

Emil är 36 år. Har han glömt Frida, och Frida glömt Emil? Det var kanske bara en ungdomsförälskelse. Men varför sparade Emil dagboken?

Emil har vissa likheter med en mer omskriven Emil i Katthult. Hur han var som barn, om han gjorde hyss är inte känt, men det gör väl de flesta barn mer eller mindre. Vad vi däremot vet är han blir kommunalnämndens ordförande, dock inte i Lönneberga, utan i Hannäs. Han avgår som ordförande 1897⁴⁸, och är då bosatt i Åselstad⁴⁹, Tingstads socken, Norrköpings kommun. Emil och Anna⁵⁰ gifte sig den 9:e december 1896 och året efter får de sitt första barn, en dotter som döps till Aina⁵¹. Barnen följer tätt, Folke⁵², Rut⁵³ och Karin⁵⁴. Familjen flyttar till Bjärstad⁵⁵ i Kuddby socken, öster om Söderköping våren 1904 Där föds femte barnet, sonen Viking⁵⁶ tre år senare.

På försommaren 1907 avlider Emils äldste bror Nils Anton⁵⁷ och drygt ett år senare hans far N. G. Nilsson⁵⁸. När de har arvskifte efter brodern lever inte hans syster Kristina Charlotta längre, men hon har en dotter som är med och delar på arvet. I Giltebo har Emil en arrendator, men det dröjer ända till 1913⁵⁹ innan han säljer gården. Försäljningspriset är 50 000 kronor.

Familjen flyttar från Bjärstad till Björklund⁶⁰ 1923, och därifrån till Gnedby Östergård⁶¹ våren 1926. Emil finns med i telefonkatalogen 1918, när familjen bor i Bjärstad, men inte 1924, då de flyttat därifrån.

Körsbärsträden blommar utanför fönstret. Det är vår i luften. Emil är trött. Han har hostat länge nu, och det tar på krafterna. Anna sitter jämte sängen. Hon ler mot Emil. Hon ser trött ut, han ser att hon inte har sovit. Emil orkar inte prata, så fort han försöker säga något börjar han att hosta. Tankarna snurrar i huvudet. Emil kommer att tänka på den lilla bruna anteckningsboken som han sparat i alla år. Kommer någon i framtiden att tyda hans chifferade dagboksanteckningar, att få reda på hans känslor för Frida?

⁴⁸ Redovisning till efterträdande ..., 30 mars 1897, HHBF.

⁴⁹ Mottagande av efterträdare Wilh. Nilsson, Bjerkebo, 30 mars 1897, HHBF.

⁵⁰ Anna Wilhelmina Eriksson, född 1867 i Östra Skrukeby, Förs.bok Kuddby.

⁵¹ Aina Elisabet Maria, född 1898 i Tingstad, Förs.bok Kuddby.

⁵² Folke Lennart Emil, född 1900 i Tingstad, Förs.bok Kuddby.

⁵³ Rut Ingeborg Margareta, född 1902 i Tingstad, Förs.bok Kuddby.

⁵⁴ Karin Gunborg Linnéa, född 1903 i Tingstad, Förs.bok Kuddby.

⁵⁵ Inflyttad i Bjärstad, Kuddby socken, Söderköping 11/4 1904, Förs.bok Kuddby.

⁵⁶ Sven Viking Evert, född 1907 i Kuddby, Förs.bok Kuddby.

⁵⁷ Laga arvskifte förrättat 1 augusti 1908, HHBF.

⁵⁸ Arvskifte förrättat 5 mars 1910, HHBF.

⁵⁹ Köpekontrakt 2 augusti 1913, HHBF.

⁶⁰ Inflyttad i Björklund 1923, Förs.bok Kuddby.

⁶¹ Inflyttad i Gnedby Östergård 1926-04-10, Förs.bok Kuddby.

Plötsligt dyker det upp ett ansikte av en ung flicka som han inte sett sedan länge. Det är Frida. Emil undrar hur livet hade blivit om inte Fridas far varit så istadig, om han och Frida fått varandra. Varför dög han inte? Men var det kanske bara en ungdomsförälskelse, som ändå aldrig skulle ha lett till något.

Han har haft det bra. Han har lyckats bra, från att ha startat med två tomma händer. Anna har hela tiden varit vid hans sida. Fem fina barn har de fått, tre flickor och två pojkar. Dock var det tungt när de miste först Karin, och sedan Folke. Karin⁶² var bara tretton år gammal, en liten knopp som snart skulle slå ut. Folke⁶³ blev 29 år, men det var alldeles för tidigt också. Tre barn finns kvar i livet.

Emil orkar inte tänka längre, krafterna sinar. Han trevar efter Annas hand. Försök att vila lite nu säger hon. Han hostar och slumrar in, ser Karin där borta som ropar åt honom att komma. Jag är på väg svarar han. Karin kommer honom till mötes. Emil känner en liten flickhand i sin. Smaka på körsbären som jag har plockat, säger Karin. Emil ser sig omkring, körsbärsträden stod ju precis nyss i blom. Hur kan det redan finnas bär? Det är onsdag den 18 april år 1934, och Emil⁶⁴ är 74 år. Han vaknar aldrig mer.

Dödsorsaken är lungblödning⁶⁵. På tisdagen i veckan efter förs Emil till sin sista vila. Samma år flyttar dottern Rut till Stockholm⁶⁶ och två år senare även sonen Viking⁶⁷. Anna avlider vid 81 års ålder⁶⁸.

⁶² Karin Gunborg Linnéa, död 1916 i Bjärstad, Förs.bok Kuddby.

⁶³ Folke Lennart Emil, död 1929-06-12, Förs.bok Kuddby.

⁶⁴ Anders Emil Lindstéen, död 1934-04-18, begravd 1934-04-24, Förs.bok Kuddby.

⁶⁵ Lungblödning, upphostning av blod, kan vara ett symptom på lungtuberkulos, lungtumör eller kronisk luftrörskatarr, BBL.

⁶⁶ Rut Ingeborg Margareta, utflyttat till Gustaf Vasa, Stockholm 1934-10-18, Förs.bok Kuddby.

⁶⁷ Sven Viking Evert, utflyttad till Lidingö, Stockholm 1936-08-21, Förs.bok Kuddby.

⁶⁸ Anna Vilhelmina Eriksson, död 1948-02-01, Förs.bok Kuddby.