

---

Hur länge ordnad växtföljd förekommit här i trakten har jag ej kunnat utröna. De personer som jag fått upplysning av minns inte längre än något över 60 år tillbaka. Under den tiden har en växtföljd varit förhärskande.

Ett skift var träda som då gödslades och bearbetades, därpå såddes höstsäd och på våren insåddes gräsfrö, alltså gräsvallen efter höstsäden i växtföljden. Vanligtvis togs två höskördar, men det förekom också treårsvall. Efter gräsvallen kom så vårsäd i två år.

På den areal som vårsäden odlades, användes då en del rotfruktsodling, dock aldrig ett helt skifte. Det blev således följande ordning: Träda, höstsäd, vall, vårsäd, därpå träda igen, vall och vårsäd upptog då två skift årligen. Potatis odlades också på en del av vårsädesarealen.

Sju års växtföljd förekom också, så långt jag själv kan minnas (omkring 1907) och till i början på 1920-talet var Grevsätters gård 7-skiftad, ordningen var densamma som ovanstående, utom att det då var 3 skift med gräsvall, för det mesta hade man då treårsvall.

Mycket gräsfrö odlades på gården. Timotejfrö togs då på treårsvallen. Rotfrukter odlades då rätt mycket, mastadels var det då rovor, som då brukade räcka hela tiden som djuren stod inne i ladugården. Senare odlades foderkålrötter, och på de sista åren har foderbetor använts. Sockerbetor har aldrig odlats här.

Att göra insådden till vall på höstsädesskiftet har numera övergivits. Efter höstsäden sår man nu vårsäd ett år och sår då in gräsfröet, så att det blir två års gräsvall, och därpå ett års vårsäd innan skiftet trädas igen, där man ännu håller på med helträdan.

Numera har nämligen oljeväxtodlingen kommit att ta allt större areal i anspråk. Då sås vanligen höstsäd efter att rapsen skördats på det skift som denna växt på. Även sås höstsäd efter vall, som då plöjdes upp strax efter höskörden och bearbetas för sådd. Det är nog den alltmer förekommande traktordriften som har åstadkommit detta. När man endast hade hästar att tillgå gick det inte att hinna med sådant arbete, det blev alltför mycket körning för att kunna få mull för höstsådd på ett nyplöjt vall-skifte.

Sedan skogsbetena upphört har ju en del svårbrukade och steniga åkerskift lagts ut till bete, men någon inverkan på växtföljden har detta inte haft, annat än att åkerskiftena har fått uppdelas i mindre arealer än förut.

Den sjuskiftade växtföljd som jag beskrivit, har nog inte varit vanlig i trakten, den har varit koncentrerad till Grevsätters gård, och hade nog sin orsak i den fröodling som då förekom där. När ett helt skift användes för frö blev det ju inte mycket hö, om det blott skulle vara två skift vall.

Någon specialodling har så vitt jag vet inte förekommit, såsom grönsaker eller dylikt, här i trakten.

Solvesta den 21 jan. 1952

Gustav Carlsson